

Mijn vader maakte vroeger altijd hele lekkere huitspot. Dan wilde hij ook altijd het verhaal van het Leidens ontzet en bevrijding van ~~de~~ het Nederlandse volk vertellen.

Op een dag, ongeveer 451 jaar geleden werd Leiden (en de rest van Nederland) bezet door de Spanjaarden. Gelukkig had Leiden een grote muur om de stad heen waardoor de Spanjaarden niet binnen konden komen, helaas zaten de Leidenaren nu wel opgeïstoten en het eten werd steeds schaarser. Zo schaars dat de bewoners van Leiden elkaar wilden opeten... maar de burgemeester van Leiden was heel trots en stoer en hij zei

Eet mij maar op! (neem nog maar een hapje van de huitspot!)

gelukkig waren er toevallig een klein jongetje en meisje die verdacht veel op mij en mijn broertje Leen! zij ontdekten een gat in de muur waar ze doorheen kropen en zo kwamen ze terecht in het Spaanse tentenkamp. Hier vonden ze een grote pot met peen, ui en aardappelen die ze heel voorzichtig mee namen ~~na~~ door het gat in de muur. Ze werden feestelijk onthaald en er werd Huitspot van gemaakt.

uiteindelijk kwamen de watergeuzen de Leidse mensen bevrijden en zij namen ook Haring en brood mee.

en als het goed is, is je bord nu leeg!

Terwijl het vuurwerk buiten losbarstte, mijn kleine neefje in de brandpoort stiekem rojes stond af te streken en mijn com al dansend op ABBA nog maar een glaasje champagne inschonk, doch mijn vader de keuken in.

Met was zijn domein, hij was op zijn best als hij mensen van eten kon voorzien.

Hij warmde zijn zelfgemaakte pindasaus op, mikte de platgeslagen kipfilets in de pan, en de keuken vullde zich met heerlijke geuren.

En dan, als het vuurwerkgeweld buiten afnam, kwamen wij binnen en stond er voor ieder van ons een heerlijk broodje kipfilet klaar, dat we met elkaar opaten in de knusse, kleine keuken.

Ik heb zelf ook weleens geprobeerd om dat gevoel terug te krijgen met oud en nieuw. Hoewel het broodje kipfilet met pindasaus prima smaakte - wie vindt dat nu niet lekker - kreeg ik dat knusse gevoel van vroeger toch niet terug. Ik realiseerde me toen: sommige dingen gaan voorbij.

Maar dat is niet erg, er komen andere dingen voor in de plaats, dat maakte mijn dochter die avond duidelijk toen ze zei: 'Mama, gaat papa volgend jaar weer hier diebollen bakken voor iedereen? Ik vond dat zo gezellig!'

Later wordt dat haar verhaal, haar vader die olieballen bakt voor iedereen.

Broodje kipfilet